

Romeinen, Ridders en Reigers

Tijdens de wandeling rondom het plaatsje Montfort kunnen bewoners en gasten van de regio MeinWeg van het veelsoortige cultuurlandschap en de natuur genieten. Het biedt de wandelaar de mogelijkheid om de geschiedenis van het landschap en het plaatsje van dichtbij te beleven. Het startpunt van de wandeling is op de parkeerplaats bij de "Markt" in Montfort. Van hieruit kan het beste in zuidelijke richting rechtsom met de route worden begonnen. Vanuit het alternatieve Het startpunt bij de parkeerplaats waar drie munten zijn geplaatst, loop je aan de westzijde langs de beek naar de twee andere munten in de buurt van de nieuwe voetgangersbrug.

Lengte: 5,8 km

- Vanaf startpunt: eerste weg rechts, de "Kerkstraat" in tot de T-splitsing bij de kerk . Dit is een van de oudste straten in Montfort waarbij met name de oude pastorie goed bewaard is gebleven.
- Linksaf gaan door de straat "Aan het Water".
- Deze weg volgen over de brug van de Vlootbeek tot voorbij het kasteel

Kasteel Montfort

Kasteel Montfort, waar nu nog een imposante ruïne van resteert, heeft een belangrijke en dominante rol vervuld in de middeleeuwen en later. De stichter Hendrik van Gelre heeft, met de bedoeling dat er zich in de nabijheid een stadje zou ontwikkelen, belangrijke rechten aan het dorp verleend vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de nabijgelegen stad Roermond.

Na de uitvinding van het buskruit heeft de burcht langzaam maar zeker haar voordien welhaast onneembare functie verloren. De eigendom is in de loop der eeuwen in verschillende handen geweest, o.a. van de Spanjaarden in de 80 jarige oorlog. Die zijn ook begonnen met het droogleggen van de omliggende moerassen ten behoeve van de winning van de soms metersdikke turf. De gebouwen vervielen of werden gesloopt waarbij de bouwmaterialen werden verkocht en gerecycled.

In de 19e eeuw heeft de toenmalige eigenaar Willem Burghoff, een industrieel uit Roermond, op de fundamenten van een toren een achthoekig jachtslot gebouwd. Van daaruit werden gedurende de seizoenen jachtpartijen gehouden in de wildrijke omgeving van Montfort. Inwoners van Montfort fungeerden dan tegen betaling als drijvers en dragers van wild hetgeen een welkome aanvulling was op hun vaak karige inkomen.

Maar ook dit jachtslot raakte in verval en werd gedeeltelijk gesloopt. In 2006/2007 heeft de Stichting Kasteel Montfort het laten restaureren en in de oorspronkelijke staat terug laten brengen. Het resultaat mag gezien worden. Ter gelegenheid van deze restauratie is in 2006 het prachtige boek:

“Montfort/ een kasteel en zijn landschap” uitgegeven door de Stichting Kasteel Montfort en Stichting het Limburgs Landschap.

Gedurende de zomermaanden wordt het kasteel op meerdere dagen opengesteld voor het publiek. Regelmatig worden in het jachtslot en rond het kasteel bijeenkomsten en festiviteiten georganiseerd en worden gebeurtenissen zoals riddertoernooien en belegeringen nagespeeld. Het verleden herleeft dan. Ook kan men in het jachtslot huwelijken laten voltrekken.

- Voorbij “De Voorhof” (foto 7) gaat u de eerste weg links, de Eerselenweg in en achter het schutterslokaal over de Vlootbeek rechts het zandpad, de Eerselendwarsweg in. (N.B. Zolang de schutterij nog niet over kogelvangens beschikt mag u dit deel van de route, de Eerselendwarsweg niet gebruiken als de schutterij schietoefeningen houdt. Dit is dan aangegeven met verbodsborden waarop rode vlaggen zijn geplaatst).
- De beek en haar oevers zijn ook hier heringericht en er is na ongeveer 500 meter een nieuwe brug en weg aangelegd.
- U steekt de Vlootbeek weer over en gaat bij de verharde weg rechtsaf over de Huijsdijk. Bij de eerste weg gaat u linksaf de “Oude Brachterweg” in. (Door dit deel van de route niet te gebruiken kunt u ze met 1,2 kilometer of ruim een kwartier inkorten.)
- Tot aan kruising, dan rechtsaf de “Huijsbongerdweg”, langs het kerkhof (foto 8) tot aan de rotonde.

Herinneringen aan Tweede Wereldoorlog

Montfort is in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door geallieerde bombardementen. Veel historische panden zijn daarbij verloren gegaan maar nog erger waren de vele burgerslachtoffers. Tijdens die bombardementen verbleven vele evacués van elders in Montfort mede waardoor de geallieerden in verwarring waren gebracht. De Duitse troepen hadden enkele dagen voor de ramp het dorp al verlaten. Vele burgers, variërend in leeftijden van 1 t/m 80 jaar, kwamen om in ingestorte huizen en kelders. Op de begraafplaats is bij het massagraf waarin de slachtoffers moesten worden begraven een monument opgericht. De plaquettes in de halfronde achterwand vermelden 188 namen. Het daarbij geplaatste beeld is een ontwerp van F.Cox.

Bij de rotonde is een monument geplaatst dat herinnert aan de bevrijding van Montfort op 22 januari 1945 door de 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards. Ook op de muur van de boerderij voor het kasteel is een plaquette van de Dragoon Guards geplaatst met de namen van hun gesneuvelde en gewonde kameraden.

- Eerste afslag rechts over de "Dijk" tot aan de Rabobank. Hier linksaf over de "Broekweg" tot aan de kruising met "Sweeltjesbosweg/Brandlintjesweg".
- Vervolgens linksaf aan de linkerkant van de "Sweeltjesbosweg" over het nieuw aangelegde wandelpad tot aan bosrand.
- Vervolgens linksaf het nieuwe wandelpad aan de oostkant van de Vlootbeek volgen. De voetbrug over de Vlootbeek oversteken en het pad volgen tot de eerste splitsing.
- Dan linksaf over het nieuwe voetpad langs de Vlootbeek tot aan de brug bij de Rabobank. Hier linksaf tot aan het uitgangspunt.